



Anna Bromée härmnar en annan känd sångerska, Eva Dahlgren.

FOTO: LEIF LUNDSTRÖM

En Frid(a) för själen

Hög igenkänningsfaktor i föreställningen om Abba-stjärnan

MARKARYD "En Frid(a) för själen" spelades nyligen på Kulturhuset i Markaryd. Troligen kände många igen sig från den tid då Abba:s stjärna stod som högst på himlen.

Skådespelerskan och manusförfattaren Anna Bromée var en av många Abba-fans då hon växte upp. Den berömda popgruppen och särskilt Anni-Frid Lyngstad har sedan följt henne genom livet.

- Även om jag gillade dem då så kan jag se nya dimensioner. Så före sin tid hon var. Både musikaliskt, producerande och externa. Det fattade jag

inte då, så klart, säger Anna Bromée några minuter innan "En Frid(a) för själen" ska spelas på Markaryds Kulturhuset.

Anna Bromée är, precis som Anni-Frid Lyngstad, bördig från Sörmland.

- Jag kunde känna igen mig i henne när jag var liten. För hon vågade prova andra saker. Hon gick sina egna vägar, vilket jag också ville men inte vågade, berättar Anna Bromée.

En ledstjärna

Sedan arrangören, Markaryds Riksteaterförening, avslutat sitt årsmöte på torsdagskvällen, påbörjades musikteaterföreställningen på scenen.

- Jag tror att vi alla har

ledstjärnor i våra liv, människor som inspirerar och får oss att våga. Vilka de är och på vilket sätt, det förändras ju genom livet, men några få finns med hela vägen, sa Anna Bromée när hon inledde föreställningen.

Den stora ledstjärnan var och är Anni-Frid Lyngstad.

- När jag var liten, då gav hon mig musiken och leken och glädjen i den. Och idag som vuxen så ger hennes musik mig en frid för själen.

Hemma i Nyköping var Anna och granntjejen ofta igång med en egen Abba-show. Det innebar en del mimande till favoritlåtar och då fick de, minns

hon, låna föräldrarnas inspelningsmikrofon till kassetbandspelaren.

- Med sladd. Wow!

Det kunde konstateras att den såg precis ut som Abbas riktiga mikrofoner. Åtminstone såg den mer verklighetstrogen ut än de hopprep som de annars brukade mimma i.

Men även en Björn och en Benny behövdes för att Abba skulle bli komplett. Efter en operation övertalning fick de sina bröder att ställa upp.

Ute på lång turné

Redan som tonåring på 1960-talet sjöng Anni-Frid Lyngstad i dansorkestrar i Sörmland. Hon vann en talangjakt och fick sjunga

i det då mycket populära tv-programmet Hylands hörna.

Sedan blev det alltså världsturnéer med Abba, som först fick söka tillstånd att använda sitt namn från ett svenskt bolag med samma namn. Och på 80- och 90-talen så gjorde Anni-Frid Lyngstad en egen karriär med soloalbum, där hon blev kompositör och textförfattare. Om detta och mycket mer handlar "En Frid(a) för själen".

Turnélistan är lång för denna "tribute-föreställning med Anni-Frid Lyngstads musik" och i år har det redan hunnits med 10 olika spelplatser i landet. Närmast efter Markaryd stod Göteborg, Trosa och Hässleholm på listan.

Leif Lundström

0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se



MARKARYDS
KOMMUN

KUNGÖRELSE

Markaryds kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Kommunhuset, måndag 2019-03-25, kl. 19.00 för behandling av bl.a. följande ärenden:

- Medborgarnas frågestund
- Reglemente för valnämnden
- Revisionsrapport; Granskning av besöks säkerhet och skalskydd

Kompleta sammanträdeshandlingar finns på www.markaryd.se Kungörelsen finns även på kommunens digitala anslagstavla.

Fullmäktiges möten är offentliga. Du är välkommen till mötet och att titta via www.markaryd.se

Samuel Wombell
Kommunfullmäktiges
ordförande



Anna Bromée sjunger en av Anni-Frid Lyngstads låtar.



För Anna Bromée har Anni-Frid Lyngstad betytt mycket.

Nytt kök på 4 tim!

Behåll skåpen – byt endast luckor och lådor. Passar alla kök oavsett ålder! Rotavdrag 30%

Denna veckan gör vi kostnadsfria hembesök i Ljungby och Markaryd med omnejd – Ring för besök!

Kampanj!
Just nu har vi dämpade lådor till samma pris som vanliga!

Köksbutiken i Laholm

Industrigatan 18, 0430-137 60, 070-286 76 05, 035-12 23 10